



Laholmsortens L Ryttarförening



50 ÅR





Tävlingsektion

Ungdomssektionen
LORFUS

Körsektion



Ridskolesektion

Voltigesektion



Källor: Hanssen Fia, Laholms ryttarförening 1952 – 1982. Specialarbete vid Kattegattskolan, Halmstad, 1982

Föreningen Gamla Laholm, Årsbok 1997

Verksamhetsberättelser, styrelseprotokoll, medlemstidningar och programblad från föreningens arkiv

Intervjuer med olika föreningsmedlemmar

Redaktionskommitté: Fia Hanssen, Monika Hellberg, Ann-Christin Magnusson

Fotomaterial: Privata foton samt föreningens arkiv.

Omslagets foton: Körning: Åke B Nilsson med norska dölehästen Fiolina under lagseriekörning i Vellinge 2002. Voltige: Laholm 8-mannalag 1989 Helen Eriksson, Louise Dellien, Martina Ottosson, Anna Thorén, Tina Johansson, Linda Malmström, Karin Pettersson och Jessica Ottosson på hästen Eskimå. Hoppning: Anita Stefansson med Black Monthy under sommartävlingarna i Trulstorp 1979, hindret byggt av Folke Berntsson. Dressyr: Maria Harrysson med ponnyn Blue Chadim, 1992. Ridskola: Föreningens shetlandsponny Titti som var med under alla år på Mellanbacken som ridskoleponny, många är det som börjat sin ridning på Titti.

Formgivning: Carolina Hellberg

Tryck: Ruter Media Group, Laholm

Förord

En förenings historia är dess människors. Det gäller naturligtvis även Laholmsortens Lantliga Ryttarförening. Många är de personer redaktionen läst om i protokoll, verksamhetsberättelser och tidningsurklipp. Många medlemmar har villigt och glatt delat med sig av sina minnen från förr. Allt kan inte redovisas på ett begränsat utrymme och ett urval måste göras. Redaktionskommittén har valt att presentera föreningshistoriken med ett pärlband av årtal, en uppsats från föreningen Gamla Laholms årsbok, en ridhushistorik, styrelsefunktionärer samt en översikt av medlemsantalet. Traditionen med ridande Lucia i Laholm redovisas separat, det är bara att börja läsa från andra änden av häftet.

Hur man än väljer att skildra föreningens historia ska alla veta att utan många entusiaster och eldsjälur hade det inte blivit ens ett hinderstöd. Många fler namn skulle ha kunnat tas med i krönikan men vi får citera en vanlig fras i årsberättelserna: ”Den stora aktivitet som finns inom föreningen har vi att tacka alla de medlemmar som enskilt eller i kommittéerna nedlagt ett stort och förtjänstfullt arbete”.

Men...

Om inte två unga kvinnor, Lena Kullabo och Margareta ”Malin” Sturesson, under sitt arbete upptäckt att så många runt om i södra Halland i likhet med dem själva hyste ett stort intresse för hästar och ridning och kommit på idén att starta en förening...

Om de inte fått gensvar bland hästintresserade i trakten...

Om inte många hästvänner i alla åldrar tränat, tävlat och arrangerat egna tävlingar och andra evenemang...

Om inte entusiaster sytt prisrosetter, byggt terrängbanor och ridbanor, sålt lotter, bryggt kaffe...

Om inte några nyckelpersoner ihärdigt hållit drömmen om både ett och två ridhus vid liv...

Om inte medlemmarna, med en kärntrupp av eldsjälur, arbetat med ridhusbyggena...

Om inte de anställda, en rad instruktörer och hästkötare under årens lopp, arbetat så entusiastiskt för ridskoleverksamheten och föreningen...

Om inte Laholms Sparbank ställt upp som sponsor vid det senaste bygget...

Om inte Laholms kommun, som under årens lopp representerats av olika tjänstemän och politiker, på olika sätt varit intresserade diskussions- och samarbetspartner...

Om inte...

Om inte vi tillsammans fortsätter...

Naturligtvis gör vi det!

Föreningens målsättning är att främja intresset för hästar och hästsport. Detta vill vi förverkliga genom att tillsammans diskutera och genomföra olika idéer, att arbeta praktiskt med allt från bygge till tävlingsförberedelser och att se unga och gamla göra framsteg inom de olika grenarna. Och alltsammans blir bara roligare ju fler vi är!

Jeanette Eriksson
Ordförande

Laholmsortens Lantliga Ryttarförening 1952-2002

1952 Lena Kullabo och Margareta "Malin" Stuesson arbetar i början av 50-talet som seminörer och ser på sina resor i södra Halland att det även finns många hästar. Kanske finns det intresse för att bilda en ryttarförening. De kontakter Tore Jönsson, Östorp, som i sin tur ringer Tore Bengtsson, Östorp, Sven-Ingvar Hansson, Köpinge, Hilding Jönsson, Ösarp och Nils Kristoffersson, Mellby. Man bestämmer en första träff till den 1 april hos Lena och Margareta. När herrarna anländer dit får de höra Tore Jönsson säga "April, april!". Dock blir det ett första möte och man enas om att försöka starta en förening.

1952 Ett 40-tal rid- & hästintresserade hörsammar inbjudan till informationsmöte den 9 april. Beridare Victor Karlsson, Flyinge, informerar om hur man bildar olika typer av ryttarföreningar, hur de arbetar samt ändamålet med dem. Mötet beslutar bilda "Laholmsortens ryttarförening" och att initiativtagarna skall utgöra den första styrelsen. Tre månader senare anhåller föreningen om inträde i SLRC (Sveriges Lantliga Ryttarföreningars Centralförbund) och detta beviljas den 14 juli. Föreningsnamnet blir nu Laholmsortens Lantliga Ryttarförening.



1954 Då föreningsmedlemmarna ofta är ute på uppvisningar fattar styrelsen beslut över en enhetliga riddräkten: grön ridjacka och båtmössa och vita handskar. På uppvisningarna skall hästarna ha vitt pannband, vit sadelgjord, vit vojlock och vita lindor. För att komma till träningar köper föreningen in en transport.



1956 Föreningen får föra den olympiska elden från Hallandsåsen till Trönninge på väg till ryttarolympiaden i Stockholm. Lena och Nils Kullabo, Lars-Bertil Andersson, Ivar Holmqvist, Tore Bengtsson samt Olle Jönsson genomför uppdraget.

1958 Den första regionala tävlingen (tre hoppklasser och två terrängklasser) arrangeras den 13 juli i Mellbystrand. Åtta egna ryttare deltar.

1960 "Sommartävlingarna", sedermera "Majtävlingarna" startar. Under årens lopp har både plats och utformning varierat. Hoppklasser, terrängritt, dressyr, ponnygalopp med toto-spel om choklad, ponnyhoppning, odlboys och oldgirls.

Tävlingsplatsen har skiftat: Mellbystrand, Hemmeslöv, Åmot, Kövlinge, Trulstorp. Tävlingen växte även i tid från en till tre dagar. Några av de mest framgångsrika ryttarna under 60-talet var bröderna Paul och Lars Pålsson, Lisbeth Iwarsson, Ragnar Wilhelmsson, Ingemar Andersson, Bo Iwarsson, systrarna Inger och Susanne Kähler.

1962

Dags för 10-årsjubileum och föreningen får vid en högtidlig ceremoni motta sitt standar av landshövding Ingvar Lindell vid uppvisningar under lantbruksutställningen på Tönnersa försöksgård. Fågeln på standaret är en hök och symboliserar Höks härad, numera det geografiska område som är Laholms kommun.



Föreningen arrangerar för första gången en Hubertusjakt. Ett 25-tal ekipage från Laholm och grannföreningarna Halmstads FK och Båstads ridklubb deltar och platsen var Axelvolds gård, Våxtorp. Till kvällen ordnades Hubertusbal på Gröna Hästen. Hubertusjakt har sedan dess varit en årlig tradition i föreningen. Framtill slutet på 70-talet turades man om med Halmstad Fältrittklubb att stå för arrangemanget. Familjen Hamilton på Stjärnarp har många år lämnat sina marker till förfogande för Hubertusjakt.



Premiär för ridande Lucia i Laholm. Se särskild artikel.

Medlemmar togs sig till Halmstad för att träna i ridhuset. Under året väcks frågan om ett eget ridhus.

1966

Föreningen motionerar hos SLRC om att lantliga ryttare även skulle få delta i nationella tävlingar.

1969

Föreningen får sin första permanenta ridbana på Bonnarp, där man arrenderar en bit mark av Eric Månsson och man kommer att använda den fram till 1980.

Ragnar Wilhelmsson på Monsun blir uttagen till SLRC:s Europa-lag. Lisbeth Iwarsson får Laholms Tidnings guldklocka för bästa idrottsprestation i södra Halland

1969

Börjar man köpa färdigsydda prisrosetter. Fram till detta år hade damerna i föreningen sytt prisrosetter för hand.

1971

Ungdomssektionen "Lorfus" (Laholmsortens Ryttarförenings UngdomsSektion) bildas. Verksamheten har under årens lopp haft högst skiftande livaktighet.

1973

Föreningen anlägger en terrängbana i Mellbystrand med stöd av Laholms kommuns fritidsnämnd. I samband med terrängritten inom ramen för klubbmästerskapet i september överlämnas banan till föreningen.

Får Sten Stefansson veta att en fabriksbyggnad i Göteborg skall rivas och den skulle passa bra till ridhus. Tillsammans med Björbäckes Ryttarförening monterar föreningsmedlemmar ner byggnaden och transporterar den till Laholm där det är meningen att föreningarna tillsammans skall bygga ett ridhus med måtten 20 x 90 meter.

1975

Berit Nordstrandh startar tillsammans med Pia Kyttä "Sommarkurserna på Bonnarp" som närmast kan jämföras med dagens ridläger.

1977

Folke Berntsson tar initiativ till en uppskattad bussresa till tävlingarna i Scandinavium, Göteborg. Han arrangerar sedan denna bussresa under flera år. I samband med Hubertusjakten och den efterföljande balen firas föreningens 25-årsjubileum.

1977

Tore Bengtsson och Halmstads Fältrittklubb överlämnar varsitt vandringspris till föreningen.
Ridande Lucia genomförs för 15:e gången och Hallandsposten överlämnar ett vandringspris till föreningen.



1978

1 oktober tas första spadtaget till ridhuset på Mellanbacken, Ahla.

1979

Medlemmarna monterar ner och flyttar material samt byggnad från Helsingborgs kolonin i Mellbystrand till Mellanbacken för att där bli klubbstuga, sarg och läktare.

I december kan manegen tas i bruk för träningar.



1980

Ridskolan startar med 9 inlånade ponnyer och 8 ridhästar och som första instruktörer anställs Gun-Britt Westberg och Janine Nilsson.

Föreningen får Laholms fritidsnämnds Föreningspris samt Hallands idrottsförbunds medalj.

1980

12 ryttare rider kurirritt från södra Halland in till Halmstad ridhus där SM i hästhoppning äger rum detta år. Sista sträckan från Snöstorp till ridhuset rider Anita Stefansson/Menuette och Hans Nilsson/Santana.



Den 24 april inviger landshövding Johannes Antonsson ridhuset i Ahla.

Folke Berntsson ordnar en resa till VM i fälttävlan i Tyskland.

”Carino” köps in och blir föreningens första egna häst.

Den 30-årsjubilerande föreningen startar både körsektion och voltige-grupp samt toppar kommunens aktivitetsstatistik med 1122 sammankomster.

Föreningens första, och hittills enda, distansryttare Louise Hermelin på Herkules deltar som enda svensk i distansritten Wien – Budapest (30 mil på 3 dagar) och blir 6:a av 52 startande

Den nya tävlingsbanan bakom stallet och ridhuset tas i bruk vid årets ”sommartävlingar”.

Föreningens terrängbana runt Mellanbacken invigs vid klubbmästerskapet i september.



Körsektionen bryter sig loss och bildar föreningen Sydhallands Körsällskap.
Shetlandsponnyn Titti köps in till ridskolan och blir en favorit bland de unga ryttarna under de kommande sjutton åren.

1982

1983

1984

1985

1985 Föreningen ansluts till SRC, det som numera är Svenska ridsportförbundet. Under åren föreningen varit ansluten till SLRC har föreningen visat upp lag i avdelningsridning, vid godkännande har föreningen erhållit bidrag.

1986 Lördagen den 13 december var det 25-årsjubileum för ridande Lucia i Laholm. Årets tåg bestod av hela 60 ekipage och inte mindre än 21 "gamla" lucior hade ställt upp.

1987 Föreningens dåliga ekonomi gör att ridskolan övergår till att endast omfatta ponnyer.

Klubbtidningen startas under hösten för att förbättra informationen till medlemmarna.

1988 I verksamhetsberättelsen för året noterar man att "intresset för hopp- och dressyrträning ökat markant under året...

1991 Vid årsmötet vill hela styrelsen avgå eftersom alla känner sig slutkörda efter de senaste två åren med mycket arbete och bekymmer för föreningens ekonomi. På årsmötet diskuteras olika förslag till omorganisation av föreningen och man enas till slut om att under det kommande året pröva en uppdelning i sektioner med eget ansvar för ekonomi och verksamhet.

1992 På årsmötet konstateras att uppdelningen i sektioner varit lyckad, både ekonomi och verksamhet har utvecklats i positiv riktning, fr o m 1992 består föreningen av fem olika sektioner: Dressyr-, Hopp-, Ridskole- Ungdoms- och Voltigesektion. Föreningens 40-årsjubileum firas med en lyckad show den 24 maj och d:o fest.

30 maj blev det stor succé när det var premiär på nya hoppbanan vid infarten till Mellanbacken. Idel lovord från ryttarna. "Det är en imponerande syn när man kommer hit, liknar faktiskt en riktig Grand Prix-tävling, sa Sven-Erik Svensson överdomare från Halmstad."

1992



Ett framgångsrikt år för ponnydressyren. För första gång har föreningen ett lag med i div I. Ponnyryttarna Maria Boëthius/Gazette, Maria Harrysson/Galej, Karin Persson/Peo, och Maria Persson/Shadow vinner och får därmed tävla i elitserien 1993.

För första gång även representanter i ponny-SM i dressyr: Maria Boethius på Brunte Boy vinner B-finalen i kategori B och Maria Harrysson på Curry kommer 3:a i B-finalen i kategori C.



Det är också ett framgångsrikt år för voltigens lag på tävlingar och uppvisningar. A-laget blir 4:a både i SM och i en CVI-tävling i Malmö.

Föreningen utses till "Årets förening" av Laholms kommun.

1993

Hubertusjakten är en stor händelse, som alla ryttare ser fram emot. Genom åren har föreningen genomfört många lyckade ritter. Årets som utgick från Lejeby gick till historien som den första i snö... och strålande solsken.

1995

1998 "Arbetsgruppen för ny ridanläggning" (Lars Harrysson, Sven-Olof Åkesson, Jeanette Eriksson och Sten Stefansson) arbetar intensivt under året och kan till årsmötet 1999 redovisa att föreningen erhåller bidrag och sponsorpengar från Laholms kommun och Laholms Sparbank

Kommunfullmäktige i Laholms kommun beslutar den 17/12 att ge föreningen bidrag till förvärv av fastigheten Lejeby 13:2 i Ahla för uppförande av ridhus samt ombyggnad av befintliga byggnader.

1999 Visir (Vi som inte rider) bildas och tar sig an underhållet av banor och byggnader, fixar traktorer och hinder bl.a.

2001 Föreningen föreslår att Laholms kommun blir ägare till ridanläggningen och att föreningen blir hyresgäst. Kommunfullmäktige beslutar så den 29 mars 2001 (Kf §18/01).

Medlemmarna arbetar fortsatt idogt med renovering av stallarna och de första hyresgästerna flyttar in den 1/10 i "Privatstallet".

2002 Sydhallands Körsällskap blir en sektion inom föreningen



1 mars tas första spadtaget till nya ridhuset som skall bli 44 x 70 m och under sommaren lägger medlemmar många timmar på att färdigställa både det och ridskolestallet. Efter sommararbetet flyttar alla ridskolehästar in i det



nymålade och fräscha ridskolestallet och ridskoleverksamheten startar i nya ridhuset. Nu finns det plats för föreningsmedlemmar med egen häst att träna eller motions rida vid vilken tidpunkt som helst.

2002



26-27 oktober premiär för lokal-regional hoppning ponny ridhäst i det nya ridhuset.
9-10 november arrangeras lokal-regional dressyr ponny inomhus för första gången.
Föreningen fick många lovord

från nöjda ryttare med förhoppning om många och stora tävlingar framöver.

.....
Hedersordförande i förening: Tore Bengtsson och Sten Stefansson

Hedersledamöter: Barbro Hanssen och Gun Britt Westberg

Hedersmedlemmar: Lena Kullabo, Arne Andersson och Monica Ros

Tränare i föreningen: Margareta Sturesson var föreningens första tränare.

1953 övertog löjtnant Sven Branting. 1959 – 1960 sergent Einar Johansson.

1960 – 1965 fanjunkare Sigurd Östengard. 1966 kapten Gert Olofsson.

1967 tog rustmästare Karl Kjellberg över som tillsammans med Ragnar Wilhelmsson höll i träningar fram till 1975 då Hans Nilsson tog över.

Berit Nordstrandh höll i sommarkurser på Bonnarp.

Efter att föreningen fick sin anläggning på Mellanbacken har raden av entusiastiska och kunniga tränare skiftats under årens lopp framför allt nämns några: Gun Britt Westberg, Peter Eriksson, Christina Bergwall, Calla Curman, Anneli Kjellberg, Hans Nilsson, Maud o Hans Delling, Charlotte Göransson m.fl.

Styrelsens konstruktion under åren 1952 – 2002

| År | Ordförande | Sekreterare | Kassör |
|------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| 1952 | Tore Jönsson | Lena Sandberg (Kullabo) | Sven-Ingvar Hansson |
| 1953 | Tore Jönsson | Lena Sandberg (Kullabo) | Sven-Ingvar Hansson |
| 1954 | Tore Jönsson | Lena Sandberg (Kullabo) | Sven-Ingvar Hansson |
| 1955 | Tore Jönsson | Lena Sandberg (Kullabo) | Sven-Ingvar Hansson |
| 1956 | Tore Jönsson | Lena Sandberg (Kullabo) | Sven-Ingvar Hansson |
| 1957 | Tore Jönsson | Lena Nilsson (Kullabo) | Sven-Ingvar Hansson |
| 1958 | Tore Jönsson | Lena Nilsson (Kullabo) | Sven-Ingvar Hansson |
| 1959 | Tore Jönsson | Lena Nilsson (Kullabo) | Sven-Ingvar Hansson |
| 1960 | Tore Bengtsson | Iwar Iwarsson | Sven-Ingvar Hansson |
| 1961 | Tore Bengtsson | Iwar Iwarsson | Sven-Ingvar Hansson |
| 1962 | Tore Bengtsson | Iwar Iwarsson | Sven-Ingvar Hansson |
| 1963 | Tore Bengtsson | Berit Månsson (Nordstrandh) | Iwar Iwarsson |
| 1964 | Tore Bengtsson | Berit Månsson (Nordstrandh) | Iwar Iwarsson |
| 1965 | Tore Bengtsson | Berit Månsson (Nordstrandh) | Iwar Iwarsson |
| 1966 | Tore Bengtsson | Berit Månsson (Nordstrandh) | Iwar Iwarsson |
| 1967 | Tore Bengtsson | Berit Månsson (Nordstrandh) | Iwar Iwarsson |
| 1968 | Tore Bengtsson | Berit Månsson (Nordstrandh) | Iwar Iwarsson |
| 1969 | Tore Bengtsson | Berit Månsson (Nordstrandh) | Iwar Iwarsson |
| 1970 | Tore Bengtsson | Berit Månsson (Nordstrandh) | Sten Stefansson |
| 1971 | Tore Bengtsson | Berit Månsson (Nordstrandh) | Sten Stefansson |
| 1972 | Tore Bengtsson | Berit Nordstrandh | Sten Stefansson |
| 1973 | Tore Bengtsson | Berit Nordstrandh | Sten Stefansson |
| 1974 | Sten Stefansson | Berit Nordstrandh | Christer Jönsson |
| 1975 | Sten Stefansson | Berit Nordstrandh | Christer Jönsson |
| 1976 | Sten Stefansson | Berit Nordstrandh | Christer Jönsson |
| 1977 | Sten Stefansson | Berit Nordstrandh | Barbro Hanssen |
| 1978 | Sten Stefansson | Berit Nordstrandh | Barbro Hanssen |
| 1979 | Sten Stefansson | Berit Nordstrandh | Barbro Hanssen |
| 1980 | Sten Stefansson | Pia Kyttä | Barbro Hanssen |
| 1981 | Sten Stefansson | Gun Britt Westberg | Barbro Hanssen |
| 1982 | Eva Hamilton | Gun Britt Westberg | Barbro Hanssen |
| 1983 | Eva Hamilton | Gun Britt Westberg | Barbro Hanssen |
| 1984 | Eva Hamilton | Kenneth Pettersson | Barbro Hanssen |

| | | | |
|------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1985 | Kenneth Pettersson | Gun Britt Westberg | Karl-Erik Larsson |
| 1986 | Kenneth Pettersson | Ingela Svensson (Jönsson) | Karl-Erik Larsson |
| 1987 | Ingemar Paulsson | Maria Wilhelmsson | Ingela Svensson (Jönsson) |
| 1988 | Ingemar Paulsson | Maria Wilhelmsson | Ingela Svensson (Jönsson) |
| 1989 | Ingemar Paulsson | Maria Wilhelmsson | Eva Dellien |
| 1990 | Ingemar Paulsson | Anita Stefansson | Eva Dellien |
| 1991 | Ingemar Paulsson | Monika Hellberg | Eva Dellien |
| 1992 | Annika Nilsson | Monika Hellberg | Sektionsindelad |
| 1993 | Annika Nilsson | Monika Hellberg | Jeanette Ljungberg |
| 1994 | Anitha Norrman | Monika Hellberg | Jeanette Ljungberg |
| 1995 | Anitha Norrman | Monika Hellberg | Carina Johansson |
| 1996 | Anita Nilsson | Monika Hellberg | Helen Weinitz |
| 1997 | Anita Nilsson | Monika Hellberg | Helen Weinitz |
| 1998 | Jeanette Eriksson | Monika Hellberg | Camilla Knutsson |
| 1999 | Jeanette Eriksson | Monika Hellberg | Camilla Knutsson |
| 2000 | Jeanette Eriksson | Monika Hellberg | Camilla Knutsson |
| 2001 | Jeanette Eriksson | Monika Hellberg | Carina Hammargren |
| 2002 | Jenaette Eriksson | Monika Hellberg | Carina Hammargren |



De e enna bedrövlia hästar, sa Ragnar

I början av 50-talet åkte Lena Kullabo och Margareta Stuesson runt i laholmstrakten som seminörer. Då upptäckte de, att det stod hästar lite varstans i bygden. Hästintresserade som de var, tyckte de att en förening för likasinnade inte hade varit så dumt. De tog kontakt med ett antal ”hästkarlar” och bestämde att de skulle träffas ”nästa söndag”. Det råkade vara den 1 april. När herrarna (Tore Bengtsson, Ingemar Andersson, Nils Christoffersson, Hilding Jönsson, Nils Persson och Sven-Ingvar Hansson) samlades utanför damernas hus, var de osäkra på om Lena och Margareta hade menat allvar eller om det bara var ett aprilskämt.

Stabil styrelse

Men skämt var det inte och Laholmsortens lantliga Ryttnäring startade 1952. Ett möte på Stadshotellet utlystes för intresserade. Tore Jönsson valdes till ordförande. Han satt i 11 år och efter honom kom Tore Bengtsson som satt i 22 år. Nog var det en stabil styrelse. Den första ridbanan låg i Östorp hos Tore Jönsson. Margareta Stuesson ledde till att börja med lektionerna, och både hästar och

ryttare fick träningsvärk, otränade som de var. Snart anlätades den förste instruktören: löjtnant Branting från Hishult. Därefter följde överste Tunå, major Källberg och fanjunkare Östergård. Det var inte så lätt rent praktiskt med träningen. Någon skulle köra, hämta och lämna instruktören. De flesta fick rida till träningarna. Verner Persson hade en lastbil. Med den kunde han frakta hästarna till och från olika evenemang. Annars blev det traktor och vagn. Under vinterhalvåret fick klubben träna i Halmstad ridhus en kväll i veckan. Skulle man dit, så fick man ringa Verner och boka plats.

Ackordshästar

Föreningen har haft stor hjälp av militären. Dels var många av instruktörerna militärer, dels var det Kronans system med ackordshästar som gjorde att folk kunde hålla häst. En ackordshäst ägdes och utbildades av Kronan (staten) och sen lånades hästen ut till privatpersoner. Man fick 60 kr om året i ersättning. Och staten kunde kalla in hästen i händelse av krig. I början på 60-talet flyttade ryttnäringen

till Bonnarps gård och stannade där tills ridhuset i Ahla stod klart 1979. När föreningen startade, var herrarna i majoritet. Nu är det övervägande flickor som är medlemmar. Men intresset för ridsporten ökar bland pojkar. Ryttnäringen anlätades ofta som dragplåster för att locka publik till olika tillställningar, t ex på Svenska flaggans dag. De red en uppvisning, ibland en hinderbana. Föreningen lät sy upp gröna ridjackor (senare röda jackor till damerna), som främst användes vid dessa uppvisningar. Ridjackorna fick man låna, men de skulle lämnas tillbaka ”i samma skick som när man fick dem”. Till ryttnäringens olympiaden i Stockholm 1956 red föreningen med elden från Hallandsås till Trönninge med hästbyte i Laholm.

Köer vid entrén

Klubben startade tidigt med tävlingsverksamhet. Publiktillströmningen var så stor, att det var långa köer vid entrén. Någon permanent bana fanns inte, utan man lånade en bit åker av någon bonde. Tävlingarna hölls först nere i Åmot. I början på 70-talet höll man till i Hemmeslöv, sen var klubben tillbaka i Åmot igen. De sista åren, innan föreningens ridhus blev klart, arrangerades tävlingarna i Trulstorp. Ofta var det någon show under tävlingen. En gång klädde ett gäng ut sig till ”Bröderna Cartwright”. En annan gång kom Ragnar

Wilhelmsson inkörande som fiskhandlare med Tore Bengtssons häst Dockan. – De e enna bedrövlia hästar ni har till att hoppa med, sa Ragnar, spände loss Dockan och hoppade upp på hennes rygg, sen red han med endast sele på och hoppade en massa hinder. Och som avslutning hoppade han över vagnen som han kommit inkörande med.



Standar

Under en utställning på Tönnersa försöksgård 1962 fick föreningen sitt standar av självas-te landshövdingen. Motivet på standaret är hämtat från Tingshuset i Laholm och föreställer en Hök, eftersom föreningen är aktiv i Höks Härad. Tore Bengtsson på Dockan skulle mottaga standaret, men Dockan blev rädd och satte sig på ändan. Jaktridning är en kär tradition i klubben. Halmstad fältrittklubb firade 40-årsjubileum i början av 60-talet med en Hubertusjakt på Stjärnarp. Ryttarna i Laholm var inbjudna och då fick de mersmak på jaktridning. Året efter höll klubben sin första jakt på Axelvold. Tradi-

tion är att det rids några träningsjakter, före den stora Hubertusjakten i början av november.

Jakter har ridits på många olika platser, både i Laholm och Halmstad. Vid ett tillfälle red man på Hallandsås – och då blev några bönder stötta för att jakten inte gick över deras marker. Efter Hubertusjakten ordnades det Hubertusbal, vilket var årets stora händelse.

Att anlägga en jakt har sina sidor. Tore Bengtsson och Waldemar

”Billen” Kähler skulle en gång prova om jakten kunde gå över Genevadsåns mynning. Waldemar fick sin häst i ån, men rätt som det var så försvann både häst och ryttare. Bara Billens keps syntes. Men så dök Billen upp i kepsen och tog sig upp på andra sidan. – Nä, sa Billen, här kan vi inte rida, det blir för djupt för ponnyerna.

”Bonnarpskurs”

Berit Nordstrandh, född Månsson, var en eldsjäl i föreningen. Hon var klubbens sekreterare i många år. Berit var främst

instruktör för alla barn och ungdomar som började rida. Varje år från slutet på 50-talet till slutet av 70-talet ledde Berit de populära sommarkurserna. Åtskilliga är de som genom åren lärt sig rida på en ”Bonnarpskurs”.



Det var Berit som 1962 kom med idén att klubben skulle ha en ridande Lucia. En del var lite tveksamma till om det var en lyckad idé. Men Hallandsposten gav stöd och Laholms Mu-

sikkår ställde upp, för ”ska det gå illa så ska det gå med musik”.

En och annan Sm-titel har klubben också. Bröderna Paul och Lars Pålsson placerade sig på första, respektive andra plats – med samma ponny – på ett SM i Göteborg, Paul blev även JSM-mästare. Och för några år sen blev Hans Delling svensk mästare i fälttävlan.

Fia Hanssen



Laholmsortens L Ryttarförening



50 ÅR

